



Een boomhut

Stoffer en Streep spelen in de tuin.
Ze bouwen een hut in de boom.
Maar het lukt niet al te best.
Vader is in de keuken.
Hij ziet dat het niet goed gaat.
Ik help ze wel even, denkt hij.

Wat is vader druki!
Hij timmert en bouwt maar.
Hij merkt niet eens
dat Stoffer en Streep al weer binnen zitten.



Streep ploft op de bank.
Naast elkaar kijkt de tweeling
naar een film.
Dan komt moeder de kamer binnen.



“Wat doen jullie hier binnen?” vraagt ze.
“Het is mooi weer.
Kom op, naar buiten!”
“We waren een hut aan het bouwen,”
zegt Stoffer.
“Maar papa kan het veel beter,”
zegt Streep.
Moeder loopt de tuin in.



“Leuk hutje, hè?” zegt vader
vanuit de boom.

“Mogen we op bezoek komen?”
vraagt moeder.

“Zo meteen!” roept vader.

“Ik ben bijna klaar.”

Even later klimmen moeder, Stoffel
en Streep naar boven.



Vader kijkt trots in het rond.
Het ziet er knus uit.
Met de hele familie in de hut.
Ze drinken ranja.

Vader vertelt over toen hij nog klein was.
Toen bouwde hij ook hutten in bomen,
zo hoog als een toren.
Zegt hij.

