

ik wil sneeuw!



Ferry Piekart

zwijzen

informatief





hoi! ik ben anne en ik wil sneeuw.  
niet alleen in de winter, maar ook in de lente.  
en in de herfst.  
ik wil altijd sneeuw!

hou jij van de zon en de zee?  
wil jij graag liggen bakken op het strand?  
tot je zo bruin bent als een bruine beer?  
mij niet gezien ...  
ik wil geen bruin, geef mij maar wit!  
ik wil een dik pak sneeuw  
en een slee waar ik op zit!

als ik mocht kiezen, ging ik naar de noordpool!  
mijn muts en mijn wanten liggen al klaar.  
en mijn lekker warme laarzen.

ik vroeg het papa elke dag:  
'pap, gaan we naar de noordpool?  
ik wil het zo graag!  
tot papa op een dag zei:  
'het is wel goed!  
we vliegen vandaag nog naar de noordpool.  
omdat jij dat zo graag wilt!'





de noordpool is niet naast de deur!  
we moeten een paar uur vliegen voor we er zijn.  
op de noordpool is het altijd koud.  
daarom gaat niemand erheen.  
maar er zijn wel dieren.  
denk maar aan de ijsbeer.  
en de poolvos ... die vind ik altijd heel lief.  
en het rendier, die vergat ik bijna.  
zij houden ook van de sneeuw, net als ik.  
veel dieren op de noordpool zijn wit.  
dan vallen ze niet op in de sneeuw.  
dat noem je een schutkleur.

8



als het koud is, kan er sneeuw vallen.  
sneeuw is gewoon neerslag.  
alleen word je van een sneeuwbus niet zo nat.  
ieder vlokje is gemaakt van ijs.  
daardoor blijft sneeuw op de grond liggen.

9

sneeuw is heel erg mooi.  
op de foto zie je een soort ster.  
elke sneeuwvlok zit vol met zulke sterren.  
maar je ziet ze niet.  
alleen als je een vlokje van heel dichtbij bekijkt.  
met een heel sterke loep.  
elke ster is anders van vorm.  
maar ze hebben altijd zes punten.  
mooi hè?  
het is net kunst.



daar komt papa aan met acht honden!  
het zijn heel sterke honden.  
ze lijken een beetje op wolven.  
ze hebben een heel dikke vacht.  
daardoor hebben ze geen last van de kou.





papa heeft ook een slee bij zich.  
hij maakt de honden eraan vast.  
ik ga op de slee zitten.  
papa blijft staan, achter op de slee.  
en dan rennen de honden heel hard.  
we gaan zo hard ... het lijkt wel of we vliegen!

een poolhond heeft het niet snel koud.  
hij slaapt zelfs in de sneeuw.  
soms zie je bij een poolhond iets gekks:  
een oog is blauw en een oog is bruin.  
een beetje vreemd, maar ook heel mooi.



met een slee is sneeuw heel fijn.  
maar niet als je op wielen rijdt.  
al die wielen persen de sneeuw plat.  
de sneeuw wordt dan een glad laagje ijs.  
met wielen glijd je dan zo van de weg.  
maar niet als er zout op ligt.  
sneeuw smelt door het zout.  
dus doen mensen zout op de weg.  
zo wordt het minder glad.  
dan kun je weer veilig op je fiets rijden!

14



op de noordpool is niet alleen sneeuw.  
er is ook heel, heel, heel veel ijs.  
zelfs de zee is ijs, zo koud is het daar.

15



met de slee gaan we het ijs op.  
het ijs is dik ... we zakken er niet doorheen.  
papa stapt van de slee en pakt een zaag.  
hij zaagt een gat in het ijs.  
'nu gaan we vissen!' zegt hij.

een gat in het ijs heet een wak.  
papa zit met zijn hengel naast het wak.  
ik vind er niet veel aan.  
dan zie ik plots een zwarte neus ...  
in het wak!  
een grijze zeehond kijkt ons lief aan.  
een zeehond eet ook graag vis.  
maar hij vangt vast meer vis dan papa ...  
die vangt jammer genoeg niks.



16



een wak in het ijs.  
en een zeehond die vrolijk rondneust!

ik vind vissen een beetje suf.  
kijk eens naar al die sneeuw!  
weet je wat ik doe ... ik maak er een bal van!  
en dan gooi ik die naar papa.  
een koude sneeuwbal in zijn nek, ha!



17

maar ... wat is dat nu?  
ik kan geen bal maken van de sneeuw.  
de bal valt steeds als poeder uit elkaar.  
wat ik ook doe.  
de sneeuw hier op de noordpool plakt niet.  
het lijkt wel zand!

jammer.  
met sneeuw op de noordpool maak je dus geen sneeuwbal.  
en ook geen sneeuwpop.

ik weet nu: er zijn soorten sneeuw.  
je hebt natte sneeuw, stuifsneeuw,  
motsneeuw en poolsneeuw.  
en nog veel meer!



18

wat wel kan, is heel hard van een berg glijden.  
met twee latjes onder je voeten!  
ik maak aan elke voet een latje vast.  
en ik neem in elke hand een stok.  
ik vlieg van de berg af ... wat gaat dat hard!

19







20

als je door de sneeuw loopt, dan schiet dat niet op.  
glijden gaat een stuk sneller.  
dat wisten mensen heel vroeger al.  
in die tijd had je nog geen winkels.  
voor een biefstuk moest je zelf op jacht.  
maar een rendier of een ijsbeer rent heel hard.  
die houd je echt niet bij.  
dus bedacht iemand latten voor onder je voeten.  
want glijden op de sneeuw gaat wel heel snel!

nu hoeven we niet meer op jacht.  
we glijden gewoon omdat het leuk is!

ik zoef van de berg en opeens zie ik hem ...  
een ijsbeer!  
midden op mijn pad.  
het liefst aai ik hem over zijn bol.  
want een ijsbeer ziet er lief uit.  
maar dat is hij niet!  
een ijsbeer is heel sterk en heeft scherpe tanden.  
en hij is groot, heel groot.  
ik ga maar snel weg hier.  
voordat die ijsbeer in mijn bil bijt!

21





22

een ijsbeer zie je vaak op het ijs.  
maar hij kan ook heel goed zwemmen.  
je zou hem dus ook zeebeer kunnen noemen.

een ijsbeer is niet zo wit als sneeuw.  
zijn vacht is vaak een beetje geel.  
soms ook een beetje grijs.  
zijn lippen en zijn neus zijn pikzwart.

een ijsbeer is heel erg groot.  
flinke poten, flinke snuit, flink lijf.  
maar zijn oortjes en oogjes zijn piepklein.  
en zijn staartje ook.  
dat stelt echt niks voor.



23



het wordt laat op de noordpool.  
'tijd om naar bed te gaan,' zegt papa.  
samen bouwen we een sneeuwhut.  
papa doet een klein beetje ijs bij de sneeuw.  
nu plakt de sneeuw opeens wel!  
wist ik dat maar eerder ...

een huisje van sneeuw, dat lijkt heel koud.  
maar binnen is het toch lekker warm.  
papa heeft een kleine lamp bij zich.  
die wordt heel warm.  
we kruipen in onze slaapzak.  
de honden blijven buiten.  
zij hebben een heel dikke vacht.  
ze liggen gewoon te snurken in de sneeuw.

morgen gaan we weer verder met de slee.  
maar eerst is het tijd om te rusten ...





tring tring tring!  
ik schrik wakker van de wekker.  
ik kijk naar buiten.  
geen noordpool te zien.  
ik sliep gewoon in mijn eigen bed.  
mijn reis naar de noordpool was een droom.

buiten is het koud en nat.  
maar er vallen geen vlokken.  
en er ligt geen pak sneeuw.  
er valt alleen wat natte sneeuw.  
die blijft niet liggen.  
je hebt er niets aan.



ik loop naar papa in de keuken.  
'pap, gaan we een keer naar de noordpool?'  
papa kijkt me raar aan.  
'mooi niet,' zegt hij.  
'weet je hoe koud het daar is?'

het was maar een droom ...  
maar wel een leuke!



ik ben ferry.  
ik ben schrijver.  
dit boekje heb ik voor jou geschreven!

ik ga graag op reis.  
dat kun je in mijn boekjes ook wel merken!  
ik schrijf graag over dingen die ik zie,  
hoor of meemaak.

ik was zelf op de noordpool.  
ik wilde er een sneeuwbal maken.  
maar dat ging niet.  
dat vond ik zo gek.  
daarom vertel ik het jou!

