

## Haasje Snel gaat op onderzoek uit

Haasje Snel werkt bij de krant.

Zij schrijft allemaal verhalen.

Spannende verhalen over boeven,

Maar ook leuke verhalen over het bos waar zij in woont.

Op een dag loopt zij in het bos en heeft ze geen idee waar ze over moet schrijven.

Ze besluit bij de wijze uil langs te gaan.

'Dag uil', zegt Haasje Snel.

'Dag Haasje Snel'.

'Uil, weet jij waar ik vandaag over kan schrijven?'

De uil denkt heel diep na en vliegt dan ineens weg.

Waar gaat uil nou weer heen? denkt Haasje Snel.

Haasje Snel kijkt in de lucht en ziet dan dat de wijze uil weer terug komt vliegen.

'Haasje, ik weet waar jij over kunt schrijven!' zegt de uil.

'Er is een nieuw dier in het bos komen wonen.'

'Waar kan ik dat dier vinden?' vraagt Haasje Snel?

'Hij woont naast de beer in het gat van de boom.' zegt de uil.

Haasje Snel rent gauw naar het huis van de beer toe en ziet daar dat er inderdaad een nieuw dier in het bos is komen wonen.

Ze weet alleen niet wat voor een dier het is.

Het dier heeft een hele lange haren.

Haasje Snel kent geen dier met zulke lange haren.

Haasje Snel denkt even na en besluit om het dier te gaan interviewen.

Ze pakt haar schrift en schrijft vragen op.

Ze loopt naar het dier toe en tikt het zacht aan.

'Hallo meneer, ik ben Haasje Snel.'

'Mag ik jou wat vragen?'

'Hallo Haasje Snel' zegt het nieuwe dier

'Dat mag'.

'Hoe heet jij?' zegt het haasje.

'Ik heet Hugo.'

'Waar kom jij vandaan Hugo?'

'Ik kom van heel ver weg.'

'Wat is je lievelingskleur?'

'Mijn lievelingskleur is groen.'

En zo ging het interview nog wel even door.

Toen het interview klaar was liep Haasje Snel gauw naar haar huis toe.

Daar schreef zij een verslag van het interview.

De volgende morgen ging zij verder met het verslag.

Ze wilde dat het verslag het allerbeste verhaal werd dat zij ooit had geschreven.

Toen was zij eindelijk klaar was met het verhaal.

De volgende morgen was de krant klaar en stond het verhaal in de krant.

Blij rende zij naar de wijze uil toe.

'Uil, ik heb een heel goed verhaal geschreven!'

'Het gaat over het nieuwe dier en je zult nooit geloven wie hij is.'

'Haasje Snel, vertel me eens meer over het nieuwe dier.'

'Dat kan ik niet, uil.' zei het haasje.

'Hier heb je de krant, dan kun je het lezen.'

De wijze uil pakte snel de krant en las het verhaal.

Toen hij klaar was keek de uil heel blij.

'Ik kan niet geloven dat hij bij ons in het bos woont.'

Haasje Snel liep lachend weg.

Wie had ooit gedacht dat dit dier bij hun in het bos zou komen wonen.

Wil jij weten welk dier dit is?

Lees dan het interview van Haasje Snel maar.